

# SWINGING



En stadskärna med imponerande skyskrapor och en fantastisk natur inom nära räckhåll känntecknar Seattle.



# SEATTLE

## Från timmerhuggarstad till högteknologiskt världscentrum

Av LO Rindberg

Under flera år har Seattle av olika researrangörer och tidskrifter blivit vald till bästa destination i USA, bästa stad att arbeta och bo i, mest barnvänliga stad och bästa stad att göra affärer i, en av de bästa restaurangstäderna och en av de främsta konststäderna i hela USA. Det måste vara något alldeles särskilt med Seattle.

Jovisst, det är ju en vacker stad också, naturskön där den breder ut sig på ett antal kullar sluttande ner mot Stilla Havets kust. Småstad och storstad på samma gång, med allt väsentligt inom gångavstånd. Easygoing, med ett lagomt avspänt tempo, även om nattlivet kan gå på högvarv.

### Timmer- och guldrusch

För etthundrafemtio år sedan var det inte mer än en avrok på den amerikanska västkusten, som hade börjat dra till sig nybyggare från bland annat de skandinaviska länderna. Här fanns nämligen jobb för huggare och körare i de vidsträckta skogarna upp mot den kanadensiska gränsen och på de många ångsågar som växte som svampar ur jorden vid Stilla Havets kust. Seattle, som fått sitt namn efter indianhövdingen Chief Sealth, hade på kort tid blivit timmerstaden framför andra i Nordamerika.

Timmerruschen följdes några decennier senare av guldruschen, då Seattle blev den viktiga transitstaden för gods och människor på väg mot Klondyke i nordvästra Kanada. På ett par decennier omkring

förra sekelskiftet växte Seattles befolkning från bara ett par tusen till mer än 200 000 invånare.

### The Boeing Company

När guldruschens glada dagar var över var det dags för nästa viktiga milstolpe i Seattles utveckling. Det var när The Boeing Company startade här 1916 och började tillverka flygplan, såväl för det amerikanska försvaret som för civilflyget.

The Boeing Company har haft enormt stor betydelse för Seattle, även om det har gått lite upp och ner i konjunkturen, mest upp under Andra världskriget, mest ner under 1970-talet. Men fortfarande tillverkas 40 procent av all världens flygplan här i Boeings fabriker i Seattle.

### Bill Gates och Microsoft

På 90-talet skulle en ny stjärna tändas på Seattles företagshimmel och dess lyskraft skulle snart komma att överglänsa det mesta. Det var när Bill Gates etablerade Microsoft här och snabbt blev regionens största privata arbetsgivare.

På knappt etthundrafemtio år har alltså Seattle utvecklats från den stora timmerstaden till ett av världens ledande högteknologiska centra. Som för att ge lite extra arom till livet i den växande kuststaden öppnade här också Starbucks Coffee, som senare med lysande framgång etablerat sig över snart sagt hela världen. Men det är fortfarande i Seattle som Starbucks har sitt huvudsäte.



Waterfront, en koncentrerad och tilltalande skyline, livliga marknader, massor av fritidsbåtar och en spännande arkitektur är några av de saker som gör Seattle till en mycket populär stad – både för dess innevånare och tillfälliga besökare.



”Seattle är en kulturstad av rang. Här finns närmare 200 gallerier för konst och konsthantverk och 14 spännande museer.”

Morgonfika på Pike Market

Att promenera genom Seattle en solig morgon och uppleva hur staden kommer till liv nere vid Pike Market, en av USA:s allra äldsta och fortfarande mycket livfulla marknadsplatser är ett sant nöje. Här har ett hundratal farmare och grönsaksodlare bullat upp sina produkter i täta salustånd, fiskmånglarna överröstar varandra och alla gatumusikanter som turas om att underhålla besökarna.

Här finns ett par hundra konsthantverkare som visar sina alster och lika många småaffärer, som utbjuder allt möjligt krimskrams. Att ta en tidig morgonfika här nere på Pike Market och se Stilla Havets vågor slå mot stranden känns som en bra start på dagen.

Konstgallerier och museer  
Sedan följer man kanske Waterfront ner mot Washington State Ferries och ser alla småfärjorna pila ut från Elliott Bay. Rakt upp härifrån ligger Pioneer Square, Seattles mest historiska del med massor av intressanta konstgallerier, små kaféer och restauranger.

Seattle är en kulturstad av rang. Här finns närmare 200 gallerier för konst och konsthantverk och 14 spännande museer. Jag tar mig en titt på Seattle Art Museum, som nu står i begrepp att bygga ut med en skulpturpark. I kvarteret ovanför ligger Benaroya Hall, där Seattle Symphony Orchestra huserar.

Inte långt härifrån, mellan Madison och Spring Street, ligger min absoluta favoritbyggnad i Seattle, nämligen Rem Koolhaas fantastiska biblioteksbyggnad, som upptar ett helt kvarter. Det är en jättelik diamantformad byggnad i stål och glas som verkligen sticker ut i stadsbilden. Interiört är den ännu mer spännande med all sin rymd och sina stora öppna ytor för både böcker, tidskrifter, forskningssalar, auditorium och kafé.

Seattle har mycket spännande ny arkitektur att visa upp och för att uppleva en annan världsberömd arkitekts kulturbyggnad tar jag Flash Gordons monorail ut till Seattle Center, platsen för 1962 års världsutställning. Monorailen som susar fram på

sin jätteskena högt över marken byggdes just för att forsla människor från downtown Seattle ut till utställningsområdet.

Nu mera tar man monorailen inte bara för att komma ut till Space Needle, det smäckra utsiktstornet med topprestaurang, som blev själva sinnebilden för den framtidsinriktade världsutställningen, utan också till kulturattraktioner som Seattle Opera, Seattle Pacific Ballet och Seattle Repertory Theater.

Frank Gehrys musikmuseum

Men den senaste attraktionen är Experience Music Project och Science Fiction Museum, som båda är inrymda i en av Frank Gehry ritad byggnad med det typiskt metallglänsande, bulliga formerna. Experience Music Project är ett så kallat hands-on-museum, ett kul och spektakulärt upptäckarlaboratorium för musik.

I entrén häpnar jag över en tre våningar hög skulptur byggd av hundratals gitarre! Och

två gitarr- och rocklegender står också i fokus för museets utställningar, nämligen Jimi Hendrix och Bob Dylan.

8 miljoner turister

Åtta miljoner turister hittar årligen till Seattle. Kulturen lockar många, shopping och nöjesliv andra. Många nybyggda högklassiga hotell i centrum och ett stort antal stjärnkrogar värnar om gästens komfort och njutning. Och det bästa av allt: I Seattle ligger nästan allt inom gångavstånd. 600 000 personer bor i centrum, 2, 5 miljoner i vad som kallas metropolitan area.

Den som åker en bit utanför Seattle kan njuta av storlagen, orörd natur och här finns fantastiska golfbanor för den som vill gå några extra vändor efter att till fots ha genomkorsat en av de mest trivsamma amerikanska storstäderna.

SAS flyger dagligen från Köpenhamn till Seattle. Pris från 4 800 kronor inkl skatter. ☒

