



Det finns hundratals husfasader, grottor, gravkammare, bad, tempel och teatrar i Petra och det tar minst en dag att vandra runt i området. Foto LO Rindberg.



Nu kommer Jordanien som Fullt av biblisk historia och unik kultur

Bara några veckor efter det att tre stora hotell i Jordaniens huvudstad Amman sprängts av terrorister och ett 50-tal människor dödats öppnade Jordanien ett turistkontor i Stockholm för de skandinaviska länderna och Finland. Jordanska myndigheter deklarerade, att man nu hade för avsikt att satsa fullt ut på den internationella turismen till landet.

Det var kanske inte världens bästa timing – eller så var det just det. För få länder har så kraftfullt och bestämt tagit itu med terroristhoten som Jordanien

har gjort. Dagarna efter hotellsprängningarna ägde också stora folkliga manifestationer mot terrorismen rum runt om i landet.

Numera är säkerhetskontrollerna, inte minst i och omkring hotellen, rigorösa. Besökare ska kunna känna sig säkra i Jordanien och det är ingen tvekan om att turister är välkomna till detta spännande land, så fullt av kontraster mellan gammalt och nytt, och med så många kulturskatter och andra turistiska attraktioner.

Har mycket att erbjuda turisten

Den internationella turismen till Jordanien har ökat de senaste tre åren och är av stor betydelse för landets ekonomi. Den bidrar med över tio procent till Jordaniens BNP. Från de nordiska länderna kom under det gångna året 14 000 besökare till Jordanien. Ändå befinner sig naturligtvis den turistiska utvecklingen i Jordanien ännu bara i sin linda. Investeringar på 23 miljarder kronor planeras under den närmaste femårsperioden i den turistiska infrastrukturen.



turistland

Av LO Rindberg

Wadi Rum med sina mäktiga sandstensklippor.

Det fredliga Jordanien har mycket att erbjuda turisten: Från det moderna storstadslivet i huvudstaden Amman till den mytomspunna ökenklippstaden Petra, från välbevarade gamla grekisk-romerska provinsstäder i norr till badorten Aqaba längst i söder. Här finns ekoturism i unika ökenlandskap, dykning bland Röda Havets korallrev och fantastiska spaanläggningar vid Döda Havet.

Huvudstaden Amman överraskar på många sätt. Huvudstad blev Amman inte

förrän 1940, då man flyttade regering och administration från dåvarande huvudstaden Salt längst upp i norr. Amman ansågs ligga mer centralt och ha större utvecklingsmöjligheter. Och dessa förhoppningar har verkligen besannats.

På 1920-talet hade Amman – från den äldsta historien känt under namnet Rabbath Ammon och från den grekisk-romerska tiden som Philadelphia – knappt 2 500 invånare. Idag är Amman en brusande livlig tvåmiljonersstad. Den stora invandringen ägde rum efter staten Israels

bildande 1948, då många palestinier tog sin tillflykt till Jordanien, samt efter det så kallade Sexdagarskriget 1967.

Både antikt och modernt

Amman ligger högt, på 1 700 meters höjd över havet, och allra högst ligger Citadellet, som efter senare års utgrävningar är en mycket intressant arkeologisk plats med ruiner av flera antika tempel och en gammal romersk teater med sittplatser för 6 000 personer. Här finns också det Arkeologiska museet med många sevärda skatter. ▶

▷ Det moderna Amman är en expansiv stad, där det oavbrutet byggs nytt. Västra Amman är den rika, västinfluerade delen med trendiga affärer, lyxhotell och många McDonald's, Pizza Hut och KFC-ställen. Den östra delen av Amman är fattigare och har tagit hand om huvuddelen av senare års flyktingströmmar. Över hela staden lägrar sig på eftermiddagen en gul dimma av luftföroreningar som kommer från industrierna i utkanten.

En halvtimmes bilkörning norr om Amman ligger Jarash, även kallad Österns Pompeji. Det är en av de bäst bevarade romerska provinsstäderna i världen med torg, bad och teatrar intakta. Här äger i juli månad varje år rum en stor kulturfestival, som förvandlar den gamla staden till en mycket livlig festivalort. Trots att det kan vara drygt 35 grader varmt dagtid, på natten lite svalare ner till 25 grader.

Mosaikstaden Madaba

Söderut tar vi den femtusennåriga Kungsvägen ner till ”mosaikstaden” Madaba. I Madaba finns massor av gamla mosaiker att beundra i kyrkor och andra byggnader. Huvudattraktionen är den 3 500 år gamla bysantinska mosaikkartan över Jerusalem och det Heliga landet. 24 gånger sex meter mäter denna fantastiska mosaikkarta över fyra länder; Egypten, Jordanien, Palestina och Israel.

Madaba, ca 40 km sydväst om Amman, är med sina 70 000 invånare ett betydande konsthantverkscentrum med bland annat mattillverkning och en mosaikskola.

Alldeles i närheten ligger Mount Nebo, där man tror att Moses tillbringade sina sista dagar. Ja, hela det här området är ju fullt av biblisk historia och från högplatån vid Moses Memorial kan man se ljusen lysa från Jerusalem, knappt 50 km bort. Det är en makalös utsikt över Jordandalen och ner mot jordens lägsta punkt vid Döda Havet.

Världskulturarvet Petra

Från Madaba är det nästan trettio mil ökenväg ner till Petra, som är vårt nästa mål. Petra, den rosa klippstaden, som sedan 1985 tillhör UNESCO:s världskulturarv och som djupt fascinerar varje besökare. Det är Jordaniens största kulturattraktion och lockar varje dag



Den storslagna sandstensfasaden på Al-Khazna, Skattkammaren, med alla sina utsmyckningar.

upp till 2 000 besökare, som till fots eller på hästryggen färdas genom den trånga bergsklyftan ner till detta märkliga byggnadsverk.

Petra är ett arv från nabatéerna, en nordarabisk folkstam, som bosatte sig i detta område för snart 3 000 år sedan och gjorde Petra till sin huvudstad. Arkeologer har kommit fram till att Petra började byggas omkring år 800 före Kristus, och sin verkliga blomstringstid upplevde Petra vid tiden för Jesu födelse, då här bodde mer än 3 000 personer.

Senare blev Petra en del av det romerska riket, tillhörde därefter det bysantinska

imperiet och de sista att härska över Petra lär ha varit korsfararna på 1200-talet. Därefter beboddes Petra bara av lokala beduiner och föll snart i glömska.

Men Petra återupptäcktes i början av 1800-talet av den schweiziske upptäcktsresanden Johann Ludwig Burckhardt och har alltsedan dess dragit till sig nyfikna besökare, även om de stora turistströmmarna låtit vänta på sig fram till det sena 1900-talet.

Petra – en fantastisk upplevelse

Att börja vandra den kilometerlånga vägen genom bergsklyftan strax efter



Jarash, även kallad österns Pompeji, är en av de bäst bevarade romerska ruinstäderna i hela världen.



Med häst och vagn tar sig många besökare den knaggliga vägen fram till världskulturarvet Petra. Foto LO Rindberg.

Hantverkscentret i Madaba, där mosaiker, vävda mattor, keramik och annat konsthantverk visas. Foto LO Rindberg

gryningen för att komma fram till Al-Khazna, den stora Skattkammaren precis när solens strålar belyser den imponerande fasaden och sprider ett rosa skimmer över kalkstensornamenten är en fantastisk upplevelse.

Det tar en hel dag att se Petras hundratalens byggnader, fasader, gravar, bad, begravningsplatser, tempel, skulpturer, utsmyckningar och teatrar, den största rymmande sjutusen personer. Många besökare är glada att få rida eller åka med häst och vagn tillbaka efter en lång dags innehållsrik sightseeing i den fascinerande klippstaden.

En gång var Petra en strategisk knutpunkt för handelskaravanerna mellan Arabien och Medelhavet och alldeles ointaglig för fientliga härar. Idag erövrar den dagligen av horder av besökare; turister från världens alla länder, jordanska skolklasser och souvenirförsäljare. Men sin storslagenhet och sin värdighet har Petra ändå i behåll. Alldeles i början av infartsvägen har nya collegebyggnader uppförts för de beduiner som kommer att utbildas till framtidens guider i Petra. Att Petra kommer att behålla sin attraktionskraft på turister även i framtiden står alldeles klart.

Ekoturism i Wadi Rum

Efter Petra kör vi Desert Highway, ökenautostradan i riktning mot Aqaba och möter ett pärlband av långtradare i skymningen. Aqaba är Jordaniens enda hamnstad och en viktig export- och importhamn inte bara för Jordanien, utan även för Syrien.

På vägen till Aqaba tar vi en sväng ut till Wadi Rum, det mäktiga ökenområdet med sina granit- och sandstensklippor. Här drivs numera ett ekoturismprojekt, som lockar många besökare. Turister kommer hit för att liksom Lawrence av Arabien sova under stjärnorna i beduintält ▶



Citadellet med tempelruiner från romartiden ligger i östra Amman. Foto LO Rindberg.

Vacker keramik och handvävda mattor visas på konsthantverkscentret i Madaba.



Jordanien är en monarki och kungahuset är både populärt och inflytelserikt. Offentliga kungabilder är vanliga på gator och torg. Här en bild på den förre kungen Hussein och den nuvarande kung Abdullah. Foto LO Rindberg.



Alla skolbussar har sin egen idolbild av kung Abdullah. Foto LO Rindberg.



I Aqaba finns ett rikt undervattensliv.

Västra Amman är de rikas stadsdel med västerländsk prägel och modern arkitektur. Här ligger lyxhotellen på rad. På bilden Le Royal. Foto LO Rindberg.

▷ och se solen gå upp över de storslagna ökenklipporna.

Sol och bad i Aqaba

Aqaba vid Röda Havet är vårt slutmål. Den viktiga hamnstaden med en befolkning på 90 000 personer, som under säsong växer kraftigt genom turismen. Ett härligt klimat och kristallklart vatten att bada i lockar vintertid många nordbor.

Redan finns här 140 hotell att härbergära turister i och många fler är

under byggnad. Det stora bostads- och rekreationsområdet Tala Bay med egen marina och golfanläggning kommer att få 920 hotellrum och totalt planeras för de närmaste åren 3 000 nya hotellrum i Aqaba.

När man simmar ut från badplatsen i Aqaba kan man samtidigt se en flik av fyra länder; Egypten, Saudiarabien, Israel (badorten Eilat ligger mitt emot) och hemmahamnen i Jordanien. Från Aqaba kan man sedan återvända via King Hussein International Airport. □

Fakta om Jordanien

Yta: 89 206 km²
Invånarantal: 5 miljoner
Huvudstad: Amman (2 miljoner invånare)
Viktigaste flod: Jordanfloden
Största sjö: Döda havet
Språk: Arabiska
Religion: 95 % är muslimer
Valuta: 1 jordansk dinar = 12,60 kr
Rundresor arrangeras av bl a Temaresor, Grand Tours, och King Tours.
Prisexempel: Lunch – ca 50-60 kr, middag – ca 80 – 90 kr
Hotellpriser (dubbelrum inkl frukost): trestjärnigt hotell – ca 800 kr, fyrstjärnigt hotell – ca 1 100 kr, femstjärnigt hotell – ca 1 300 kr och uppåt.