



Dominikanska Republiken

Fantastisk natur, spännande kultur i gamla koloniala städer och vita solbelysta stränder.

Av **Jonas Henningsson**



Det första mötet med Karibien blir rytmiskt och gungande.

"Dominikaner älskar musik!" Minibussföraren som tar oss från flygplatsen försöker förklara passionen genom sorlet från den gamla bilradion. För att lindra den tryckande hettan har han vevat ner alla rutorna och vi sträcker ut huvudena för att fånga den svalkande vinden. Ännu en lokal minibuss, en guagua, sveper förbi oss och för med sig en intensiv melodi vars basgång hörs långt efter det att den passerat.

Nu infinnen sig snart den bästa tiden för att besöka Dominikanska Republiken. Det soldränkta karibiska landet är välsignat med en fantastisk natur, spännande kultur i gamla koloniala städer och makalösa stränder. Och lan-

det lockar allt fler besökare. Men av de stora ironierna med Dominikanska Republiken är att det trots att resandet ökat dit under senare år, fortfarande är få av gästerna som verkligen sett landet. Anledningen är att landet har en av de högsta koncentrationerna av All inclusive-hotell i världen och merparten av besökarna lämnar högst motvilligt dessa gigantiska uppbyggda semesterbyar. Det man ser från den skyddade tillvaron i de inbyggda hotellområdena är verkligen inte allt landet har att erbjuda. All-inclusive i all ära men de främjar inte en aktiv semester, vilket är ännu en ironi med Dominikanska Republiken.

Få länder kan som det karibiska uppvisa en sådan mängd äventyr och aktiviteter. Och det krävs inte mycket ansträngning

för att nå dem. Tät grönskande djungel, imponerande vattenfall, höga berg, ett rikt djurliv och städer med en fascinerande kolonialhistoria är bara några av lockelserna som ligger på sin höjd några timmar från resortkomplexen. Ofta räcker det med att gå utanför stängslen för att trampa rakt in i dem. Under vår tvåveckorsvistelse provade vi några av alla de aktiviteter som landet erbjuder, och hann dessutom med lata dagar under parasollen.

Vi färdas längs den vackra bärnstenskusten. I horisonten glittrar det turkosblå havet förföriskt, lojt vajande palmer kantar vita finkorniga stränder. Pastellfärgade hus i blekt blått, gult, ljusgrönt och intensivt rosa kantar vägen. Barn leker utefter väggkanten och i skuggan längs ►



Huvudstaden Santo Domingo och framför allt den gamla delen av staden Zona Colonial är en pärla där varenda gatsten andas spansk kolonialhistoria.



Pastellfärgade hus ser man överallt i landet.



► husväggarna sitter kvinnor och män i skydd undan solen. Vårt första mål är de långa stränderna längs den norra kusten, som fått sitt namn efter fyndigheterna som gömmer sig i berggrunden.

Det är tidig morgon på den härligt långsträckt stranden i semesterorten Cabarete och redan visar sig de första vindsurfarna. Med sina brädor under armen eller lastade på små släp närmar de sig långsamt vattenbrynet betraktande vindvimpeln som redan har börjat röra på sig. Cabarete är ungdomligt, avslappnat och nattöppet, så nu på morgonen gnuggar sig de flesta yrvaket i ögonen. Barerna ligger tätt

Karibiens färger återspeglas också i det digra utbudet av exotiska frukter.

längs stranden och Presidente, det lokala ljusa ölet, är välsmakande efter en dag på vågorna, så kvällarna och nätterna blir långa. Men trots det är det många som vill vara med varje morgon när vinden kommer. En knappt märkbar bris letar sig in över sanden men snart ökar den i styrka. Varje dag är likadan och framåt eftermiddagen sveper en perfekt vind in över havet. Cabarete är en av världens bästa platser för vindsurfing.

En annan dag har vi fått nog av strandlivet, hyr varsin mountainbike och beger oss upp i det bergiga inlandet. Starta

tidigt, ta med mycket vatten och avbryt under de varmaste timmarna på dagen är några goda råd. Längs vindlande vackra småvägar susar vi fram, möter långsamma vattenbufflar som står i dikesrenen och blänger. Ser miljoner fåglar och tropiska fjärilar, cyklar förbi byar med karakteristiska karibiska, pastellfärgade stenhus som ligger tätt längs vägkanten.

I dag uppvisar Dominikanska Republiken en fängslande blandning av latinska, karibiska och afrikanska influenser. Men det är också ett land som snabbt



Är det aktiviteter och äventyr man vill ha har man hamnat rätt. Dominikanska Republiken erbjuder bland annat vindsurfing, golf, dykning och rafting i världsklass.

förändras. Längs den ljuvliga norra kusten pågår ett hektiskt byggande av hotell och semesterorter. Exploateringen har nått ända ut till Samanáhalvöns yttersta spets, där vi efter några dagars kringresande med bil når vägens ände. Samaná är välsignat med en makalöst vacker natur. Vägen till Las Galeras går genom ett tropiskt växthus bestående av palmklädda kullar, en stor mångfald fruktträd och en bedövande grönska i dalgångarna. Överallt ligger små pastellfärgade bostadshus utspridda och den pastorala känslan är fullkomlig. Här finns några av landets finaste stränder. Orörda skyddade vikar med vit, finkornig sand, azurblått vatten och böljande kokospalmer som fond. Fransk-kanadensaren Pierre driver sedan 20 år tillbaka ett av få små pensionat härute.

– Förutom den exotiska naturen lockar de knölvalar som varje vinter lämnar vattnen utanför Kanada för att bege sig till området, berättar han. Valsafari

anordnas under perioden januari-mars och detta är en av de mest lättillgängliga platserna i världen att se de imponerande däggdjuren.

Under dagarna vi stannar blir Pierre vår värd och initierade guide. En dag liftar vi med en fiskare till den bildsköna stranden Playa Rincon längre ut på halvön.

– Hit går fortfarande bara att ta sig med båt eller längs en mindre grusväg men nu planeras hotell härute, berättar Pierre, som är medveten om att förändringarna är oundvikliga men hoppas att de skall anlända långsamt och försiktigt. När vi några dagar senare på Pierres inrådan vandrar tvärs över halvön för att finna vår alldeles egna paradisstrend förstår vi hans oro och önskar att han får rätt. Samanáhalvöns skönhet är värd att bevara.

Efter några dagars loj vila på de soldränkta stränderna kör vi söderut genom ett landskap som från att vara flackt snart övergår till att bli böljande.

Oändliga sockerrörplantager och utsträckta risodlingar utgör stora delar av den platta terrängen. När vägen smalnar av och stiger sker förändringen. Bergen är täckta av växtlighet och vi slås av hur vacker den här delen av ön är. Dominikanska Republiken har till skillnad från grannen Haiti lyckats bevara mycket av den rika vegetation som alltid funnits på ön Hispaniola. Flera naturreservat och nationalparker vittnar också om att regeringen ser värdet i att skydda naturen. Bergen som vägen skär genom är bildsköna men också värdefulla för den fortsatta turismsatsningen. Staden Jarabacoa är ekoturismens centrum i ett naturskönt område som kallas dominikanska alperna. Här lockar bland annat tre stora floder och Karibiens högsta berg, Pico Duarte 3 087 meter över havet. Här ska vi vandra och åka rafting på strömmande floder.

Från bergen är det bara en kort bussresa till huvudstaden Santo Domingo som i mycket är en typisk sydamerikansk storstad. Larmande, intensiv och tätbefolkad. Men den gamla delen av staden, Zona Colonial, är en pärla där varenda gatsten andas spansk kolonialhistoria. Här finns Nya Världens första gata, universitet, kloster och sjukhus. Här hittar man också den vackra katedralen ▶

Den enastående naturen och det praktfulla djurlivet är viktiga för Dominikanska Republikens fortsatta satsning på turism.



► framför vilken Christoffer Columbus står staty. Det lilla torget kring statyn har flera uteserveringar som lämpar sig bra att sitta ner vid och studera förbipasserande stadsbor och turister. När Columbus "upptäckte" den Nya Världen hade de karibiska öarna redan varit kända av människan i 6 000 år. Ön döptes till La Isla Española vilket senare förvanskades till Hispaniola. År 1496 grundades kolonins huvudstad vilken fungerade som bas för den fortsatta erövringen av ön. Staden blomstrade tack vare den sockerörsproduktion som introducerades av spanjorerna. Hispaniola var under 1600-talet den största sockerproducenten i världen vilket lade grunden till de enorma handelshus, ståtliga palats och imponerande befästningar som fortfarande återfinns i Zona Colonial.

En tidig morgon lämnar vi huvudstaden och åker österut. Sydsidan har några av landets absolut vackraste stränder. Men när det gäller aktiviteter är det något annat som lockar. Golfbanorna. Långt ut på östkusten, i ett flackt landskap av palmer kantat av guldgula stränder och böljande djupblå och grönt hav ligger några av Karibiens och faktiskt världens bästa golfbanor. Teeth of the Dog på semesterparadiset Casa de Campo är en iögonfallande skapelse. En annan skönhet är Punta Cana, delfinansierad av dominikanen Oscar de la Renta och Julio Iglesias och på väg att ta upp jakten med Casa de Campo om att vara den mest exklusiva resorten. Att möta Karibiens vildsinta vindar på de håll som slickar strandkanten blir en utmaning och en bra avslutning på vår rundresa i landet. □

Resefakta

Resadit: Resor med Apollo, Jambo Tours m fl större arrangörer. Två veckor i januari på all-inclusive kostar från ca 16 000 kronor per person. Flygstol från ca 8 000 kronor.

Bästa tiden att åka: Dec-April. Inte för varmt och torrare än under övriga månader. September-oktober är orkansäsong och bör undvikas.

Information: Dominikanska Republikens Turistbyrå, Box 2077, 135 02 Tyresö, tel 08-442 22 42, www.godominicanrublubric.com

Pengar: Dominikanska Pesos DOP, 100 SEK=416 DOP. Växelkursen för svenska kronor är dålig. Ta istället med US dollar.

Dricks/prutning: Taxipris bestäms alltid i förväg. 10 procent dricks vid restaurangbesök. I affärer är priserna fasta men vid köp på stranden, marknader och gatustånd gäller prutning, ofta med upp till 2/3 av priset.

Boende: Billigt boende från 30 dollar/natt (i dubbelrum). Bra boende vid stranden kostar från 50 dollar/natt (dubbelrum ofta med frukost).

Bad: Längs den norra kusten (bärnstenskusten) ligger semesterorterna samlade på rad. Cabarete, Sosua och Rio San Juan är några av dem. Vackraste stränderna hittar man kring Punta Cana på östkusten och på Samanáhalvön, bland annat i Las Galeras och Las Terrenas.

Mat: Det dominikanska köket är spännande och landets historia visar sig i kokkonsten. Således hittar man influenser från Afrika, Spanien och Karibien. Ris och bönor utgör basen som kombineras med kött eller fisk till kryddstarka anrättningar. Jätteräkor i kokosmjölk är en lokal specialitet.

Aktiviteter: Hyra mountainbike, vandra i djungel eller i bergen, åka på forsränning, göra ridutflykter, paddla, vindsurfa, spela golf, åka på valsafari, dyka. Det finns ingen hejd på möjligheterna i Dominikanska Republiken, vid turistorterna finns det många uthyrare. Se mer på www.hispaniola.com